

EVANGELISCHE LECTUURVOORZIENING

миссия родник христианской литературы

Oktober 2020

Bijbels, en christelijke lectuur naar Russisch talige landen.



Psalm 119 vers 105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Vanuit ELV willen we het woord verspreiden zodat het voor veel mensen Oost-Slavische landen zoals Rusland en Oekraïne en Belarus een licht op hun pad mag zijn.

Algemeen

Met deze brief willen we u op de hoogte houden van de activiteiten. Zoals ieder jaar ligt de drukke periode aan het eind van het kalenderjaar, maar door het jaar heen verzenden we, en ontvangen we post. We verzenden niet alleen, maar we hebben ook contacten met broeders/ zusters in Nederland die prijs stellen op studieboeken of lectuur in het Russisch. Mocht u ook iemand kennen, laat dat gerust weten, zodat we ook in Nederland, Russisch sprekende christenen aan Bijbels of boeken kunnen helpen. We horen dat er meer armoede is in Oekraïne door de crisis. Daar tegenover staat dat we minder brieven ontvangen dan vorig jaar. We weten nog niet hoe we dit moeten duiden. Vitali is in augustus in Oekraïne op familiebezoek geweest. Het is goed om ook op deze manier met het land in contact te blijven en te weten wat er leeft.

Een reactie in een brief: 'Ik dank God en jullie voor de nieuwe boeken. De kleurenkalender heb ik aan mijn buurvrouw gegeven die niet gelovig is. Ik heb haar uitgelegd wat de teksten betekenen die erop staan.'

Wat is er tussendoor gebeurd?

We hebben sinds januari bedankjes gehad voor de pakketten die we met Kerst hebben gestuurd. Ook waren er enkele verzoeken voor boeken bij, die verzoeken hebben we gehonoreerd. We hebben in april een aantal pakketten naar adressen in Azerbeidzjan gestuurd. Deze adressen hebben we gekregen via/via. Het is mooi dat we adressen door krijgen van christenen die behoefte hebben aan christelijke lectuur. De verzending duurt soms vier weken voordat een pakket aankomt; maar het komt wel aan en dat is mooi !



Voorbereiding voor verzendingen

In de laatste maanden van het jaar bereiden we de verzendingen voor die we voor de Kerstdagen de deur uit willen hebben. In de maanden oktober en november worden kalenders en dagboekjes ingekocht in het Russisch en Oekraïens. We denken dat dit een bijzondere Kerst wordt. Kan er in de kerken, in de landen waarheen we onze lectuur sturen vanwege de pandemie, kerkdiensten worden gehouden zoals voorgaande jaren? Worden hierdoor de mensen nog meer teruggeworpen op hun huis en gezin? We willen in ieder geval naar de adressen, die we ieder jaar bedienen pakketjes sturen. Een tegenvaller is, dat de verzendkosten naar Rusland dit jaar zijn gestegen. We moeten goed 'afwegen' wat we verzenden. Ook dit jaar kopen we enkele honderden kalenders en dagboekjes die we verzenden. Er zijn gezinnen die er gewoon op rekenen dat ze het krijgen; ze worden niet teleurgesteld. Wilt u blijven meebidden voor ons zodat we een juiste selectie mogen maken voor de pakketten die we samenstellen. Bid voor de ontvangers dat ze opgebouwd mogen worden in hun geloof door de lectuur die ze krijgen.



We hebben contact met een Nederlandse zuster die in Oekraïne werkt met kinderen. We hebben beloofd 70 kalenders en andere kinderboekjes of Bijbels op te zullen sturen, zodat zij die kan verdelen.

Traditioneel worden de meeste kosten gemaakt in het laatste kwartaal van het jaar. We zijn dankbaar voor de gaven, waardoor dit werk mogelijk is.



Namens de Stichting:
Gerrit-Jan van Kleef
Vitali Piskorsky en Gulnara Alijev

Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@elv-ukraine.nl of bel 040-2217694.
www.elv-ukraine.nl



*ELV heeft een beschikking van de belastingdienst als ANBI-Stichting.
(Toelating onder Nr. 805612245). Bank: NL19 INGB 0001886522*